

Vallbostrand



BÄLLSTA GÅRD = VALLBOSTRAND

1986-05-30

Bällsta finns omtalat redan på 1300-talet då jordbruk bedrevs här. Boningshuset var då placerat ungefär där vi brukar ha majbrasan.

I början på 1700-talet byggdes stora huvudgården men endast i ett plan, även östra flygeln härstammar från tidigt 1700-tal. I början på 1800-talet byggdes andra och tredje våningen till.

Det har funnits en del kända personer som bott här genom åren. Bl.a. har gården tillhört ätten Klingspor under ett par hundra år. Det finns en gravkammare i Vallentuna kyrka där ätten Klingspor finns begravda.

Karl David af Wirsén, Svenska akademiens ständige sekreterare bodde på gården i slutet av 1800-talet. Han skrev den härliga försommarpsalmen "En vänlig grönskas rika dräkt.....". Det har man inte svårt att förstå, när man ser omgivningarna speciellt nu i maj och juni månad.

Karl Milles far var rättare på gården i mitten av 1800-talet. Karl Milles föddes strax efter de flyttade härifrån.

Karl XV var en ofta sedd gäst här på gården, likaså var Johan Olof Walin. Det påstås, att han i en roddbåt härutån för Bällsta fick inspirationen till sin sommarspalm "Den blomstertid nu kommer".

På 1700-talet bodde familjen Ankarström på en gård på andra sidan Vallentunasjön och när han hade mördat Gustav III, lär han bl.a. ha gömt sig i Sjöstugan, som på den tiden var tvättstuga (brygghus).

På 1920-talet och fram till 1932 användes huvudbyggnaden som pensionat och från 1932 är det vårdhem för utvecklingsstörda.

Fram till 1962 bodde alla utvecklingsstörda i herrgården. Då flyttade en del in i västra flygeln och personal fick rum i Sjöstugan.

I Herrgården var det stora sovsalar där den enskilda individen hade en järnsäng, en liten pall och i vissa fall en egen liten hylla. Allt sköttes kollektivt. Måltider, rakning, badning, tandborstning mm.

VÄLLBOSTRAND

Man hade terapi en fm i veckan. Övriga dagar var det bara några privilegierade som hade sin sysselsättning i trädgården och någon hjälpte till med vissa sysslor i köket. Det fanns också en fåraherde som ansvarade för ett 20-tal får som betade fritt här på sluttningen mot sjön.

År 1959 på hösten flyttade familjen Odell-Carlsson hit till Bällsta och fru Greta blev föreståndare för hemmet där det på den tiden bodde 52 vuxna män, en riktig "herrgård" med andra ord. Man hade av medicinalstyrelsen fått fem år på sig, att rusta upp och göra miljö- och arbetssituationen drägligare både för boende och personal.

De tre villorna blev inflyttningsklara 1967, poolen 1968, Storstugan 1962.

Noomi Forsberg